

Finlands svenska hembygdsförbund



# **Årsberättelse och bokslut för år 2017**

## Förord

Under verksamhetsåret 2017 bedrev Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) aktiviteter i alla finlandssvenska regioner. Det har varit fråga om kurser, seminarier och utbildningsdagar och den viktigaste målgruppen har givetvis varit FSH:s medlemsorganisationer men även andra intresserade har varit välkomna.

Verksamheten har varit mångsidig. FSH har arrangerat kurser i fotoarkivering och IT-kunskap, seminarier om byggnadsvård, Hembygdsparlamentets seminarium m.m.

Den främsta aktiviteten senaste år var förbundets vartannat år arrangerade museidagar, som kallas de finlandssvenska museidagarna. Dessa hölls för första gången på Åland med seminarier i Mariehamn och exkursioner till ett flertal museer på den åländska landsbygden.

Samarbetspartner vid museidagarna var Ålands landskapsregering och Föreningen Ålandforskarna.

Museidagarna uppskattades och FSH har försökt etablera kontakt med hembygdsrörelsen på Åland och avsikten har varit att försöka få åländska hembygdsföreningar att ansluta sig som medlemmar i förbundet.

En speciell förändring har ägt rum i förbundets verksamhet. Tidningen Hembygden som utkommit i drygt 30 år som tabloidtidning omändrades från början av året till A4-format. Tidningen har därmed fått en annan prägel och blivit mera lättläst och bildkvaliteten har förbättrats. Läsarna har gett mycket positiv respons.

Projekt Digihem som inleddes i början av oktober 2014 avslutades enligt projektplanen den sista december. Under dessa år har många hembygdsföreningar fått goda insikter och kunskaper i digitaliseringsarbetet inom den egna föreningen. Styrelsen beslöt under året att Digihem fortsätter som en funktion inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet och att den tidigare projektledaren fortsätter som rådgivare på deltid.

Under året har ett flertal föreningar anslutit sig som medlemmar i Hembygdsförbundet, främst som samverkande medlemmar. Förbundet har totalt 107 medlemmar.

Styrelsen

# Årsberättelse för år 2017

## Administration

Styrelsen bestod under året av:

Holger Wester, ordförande, Jeppo

*Ordinarie styrelsemedlemmar:*

Gunilla Örnell, Hitis

Kim Björklund, Karis

Kaj Irjala, Kristinestad

Solveig Forsberg, Esbo

Raul Nyström, Sibbo

Gun Herranen, Åbo

Laura Holm, Jakobstad

Lorenz Brunnsberg, Helsingfors

*Suppleanter:*

Siw Wikström, Korpo

Christer Westerlund, Ingå

Eva-Marie Backnäs, Vasa

Bengt Mattila, Helsingfors

Gun-Britt Husberg, Lapträsk

Bengt Selin, Åbo

Jens-Ole Hedman, Pedersöre

Hans Lille, Helsingfors

Förbundets styrelse har under året sammanträtt fem gånger. Tom Sandström har fungerat som förbundets verksamhetsledare och chefredaktör för tidningen Hembygden samt fungerade som sekreterare och skattmästare.

## Basverksamheten

Under året hölls ett flertal kurser, seminarier och utbildningsdagar både för hembygdsföreningarnas medlemmar och den övriga intresserade allmänheten.

## Hembygdsparlamentet

Det vartannat år återkommande Hembygdsparlamentet ordnades detta år på Lärkkulla i Karis lördagen den 25 mars.

Temat den här gången var "*Drivkrafter i frivilligarbetet*". Medverkande föreläsare var verksamhetsombud Sebastian Gripenberg från Svenska folkskolans vänner, konsult Mats Kockberg från Interpersona, projektledare Susanne Lagus, Digihem och direktor Björn Wallén från Lärkkullastiftelsen.

Sebastian Gripenbergs anförande hade rubriken "Inspiration till engagemang". Han påpekade att det är viktigt att man fokuserar mera på verksamheten än på strukturerna.

Mats Kockberg talade under rubriken "Förändringar innebär möjligheter". Han konstaterade att det är allt svårare att engagera folk i föreningslivet. Facebook och sociala medier stjälar folks fritid. Mera tidsbegränsade och projektliknande verksamhet intresserar framom långvarig verksamhet.

Susanne Lagus ställde frågan var våra frivilligarbetare finns och hur vi kan nå dem?

"Drivkrafter i frivilligarbetet" var temat för Björn Walléns föredrag. Han definierade frivilligarbetet med att bl.a. konstatera att frivilligarbetet är medborgaraktivitet och görs oavlönat utanför familje- och vänkretsen.

## **Vårstämman och seminarium gällande Finlands 100-årsjubileumsår**

Finlands svenska hembygdsförbund höll sin ordinarie vårstämma i Vasa i Svenska folkskolans lokalteter lördagen den 23 april. Efter de stadgeenliga ärendena hölls ett seminarium som behandlade frågor med anledning av Finlands 100-års jubileumsår.

FSH:s ordförande Holger Wester höll ett anförande om marskalk Carl Gustaf Mannerheims besök i Vasa år 1918. 2017 år har det förflutit 150 år sedan Mannerheim föddes.

Susanne Lagus redogjorde för hembygdsföreningarnas möjlighet att gratis medverka i den digitala utställningen "Historisk hembygd.fi".

## **Byggnadsvård**

Byggnadsfrågorna har även detta år varit på tapeten. En dag kring byggnadsvårdsfrågor ordnades den 4 maj på Övre Nybacka i Vanda i samarbete med Vandasällskapet. Då behandlades fukt- och mögelskador och hur man kan undvika dessa samt hur man utför restaureringsarbete i skadade hus. Medverkande var arkitekt, professor Panu Kaila, byggmästare Leif Slotte och hans kollega Tomas Noreila. Förutom en stor skara intresserade personer deltog även elever från byggnadslinjen vid en yrkesskola.

## **Fotoarkiveringskurser**

En fotoarkiveringskväll med temat "Farfars foton i moll" hölls fredagen den 24 mars på G18 i Helsingfors. En liknande fotoarkiveringskväll hölls fredagen den 17 november i Pargas i samarbete med Pargas hembygdsmuseum. Bägge kurskvällarna hade också inslag av hur man kan använda sig av de digitaliseringsmöjligheter Digiheim ger. Medverkande föredragshållare var Jens-Ole Hedman och projektledare Susanne Lagus.

En fotoarkiveringskurs, breddad med arkivfrågor hölls den 27 november i Oravais tillsammans med Svenska Österbottens ungdomsförbund (SÖU).

Erfarenheten av dessa fotoarkiveringskurser visar att det fortfarande finns ett stort intresse för att bevara och arkivera både traditionella och digitala bilder. Speciellt digitaliseringsmöjligheterna väcker stort intresse.

## **Finlandssvenska museidagar**

De finlandssvenska museidagarna ordnades för första gången 2001 i Ekenäs och har sedan dess arrangerats vartannat år turvis i de finlandssvenska regionerna. För första gången hölls dessa dagar nu på Åland med ett drygt 80-tal deltagare.

Den första dagen, lördag 9 september, hölls ett inledande seminarium på Ålands sjöfartsmuseum i Mariehamn. Medverkande föreläsare var antikvarie Ulrika Mebus från Gotlands museum, författare Lars G. Soldéus från Saltsjöbaden, projektledare Susanne Lagus från Digiheim/FSH, fil.dr Christer Kuvaja från Svenska litteratursällskapet och fil.mag. Kjell Ekström från Önningeby konstmuseum.

Även några gäster från Sveriges hembygdsförbund hade inbjudits, Anna Andersson från Nyhammar och Conny Sandberg från Örebro.

Rubriken för Ulrika Mebus föredrag var "*Den svenska museisektorns nya struktur*". Hon gav olika definitioner på ett museum. Enligt den svenska museilagen är ett museum "en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans värld. Ett museum bidrar till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning".

Lars G. Soldéus berättade om fiskhandlare och sumpskeppare i den svenska, åländska och åboländska skärgården i sitt föredrag som bar rubriken *Fiskhandlarnas glömda nätverk*.

Susanne Lagus tog i sitt föredrag "*Föreningarna och frivilligarbetarna - den ständiga dialogen*" upp problemet med att hitta frivilligarbetare till föreningen. Hon utvecklade tanken huruvida verksamheten bör omstruktureras och om föreningens info är lättillgänglig?

Christer Kuvajas anförande bar rubriken "*Vägen till Ålandsrörelsen 1899-1917*". Han uppehöll sig speciellt vid Julius Sundblom, "kungen på Åland", som år 1891 grundade tidningen Åland.

Kjell Ekström berättade om "*Önningebymuseet - från fallfärdig ladugård till konstmuseum*". Önningebymuseet är inrymt i en f.d. ladugård i Önningeby i Jomala utanför Mariehamn. Ekström berättade hur man trodde på idén om ett konstmuseum och arbetade intensivt för att få finansieringen klar.

Omedelbart efter föreläsningen kunde deltagarna besöka Önningeby konstmuseum. Ett överraskningsmoment var att färden ut till Önningeby gjordes med två veteranbussar som Busshistoriska sällskapet ställde till förfogande.

På kvällen samlades deltagarna till supé på Hotell Savoy. Folkmusiklaget Kvinnfolk underhöll med musik. Också allsång stod på programmet.

Den andra dagen, söndag 10 september, ägnades åt exkursioner till den åländska landsbygden då några museer besöktes.

Ålands fotografiska museum i Geta förevisades av entusiasterna Olle och Benita Strömberg som grundat detta unika museum. Övriga museer som besöktes var Bomärkesmuseet i Saltvik som förevisades av Göran Dahl, Lasse Erikssons sjöfartsmuseum samt Agneta och Carl-Eric Vaenerbergs museum, Wennströms lanthandel. De båda sistnämnda museerna finns i byn i Grundsunda på Vårdö. De olika museernas grundare och eldsjälur fick alla motta FSH:s förtjänsttecken i silver och medföljande diplom.

Guide under exkursionen var Vårdös f.d. kommundirektör Bosse Ahlnäs. Hemfärden gick längs norra skärgårdsvägen.

## **IT-kurs**

En kurs om användning av hemsidor med Digistoff-programmet hölls onsdagen den 8 november i på Lärkkulla i Karis med IT-rådgivare Jonas Lemberg som föreläsare och lärare.

## **Höststämma**

Förbundets höststämma hölls lördagen den 25 november 2017 i Åbosamfundets lokaliteter i Åbo. Vid höststämman återvaldes fil.dr, docent Holger Wester, Jeppo som ordförande. Revisionssamfundet BDO med CGR-revisor Andreas Holmgård omvaldes att ansvara för revisionen. I samband med höststämman höll fil.dr Matias Kaihovirta ett föredrag under rubriken "*1918 års händelser med fokus på Billnäs bruk*".

## **Projekt Digihem**

Projekt Digihem inledde sin egentliga verksamhet den 1 oktober 2014 med FM Susanne Lagus som projektledare. Projektet kunde inledas tack vare stöd från Svenska kulturfonden och kunde fortgå hela år 2015. Redan hösten 2012 och vintern 2013 gjordes en första kartläggning för att undersöka föreningarnas intresse för digitalisering och vilka möjligheter som förelåg för att framgångsrikt bedriva projektet. Efter det att projektet upphörde 31.12.2015 fortsatte projektet för åren 2016 och 2017 i form av ett nytt projekt kallat Digihem II. Även då var Susanne Lagus projektledare.

Svenska kulturfonden beviljade anslag för att bedriva projekt Digihem II ovannämnda år.

Projekt Digihem II har letts av en styrgrupp som regelbundet har samlats till möten. Gruppen bestod under året av Holger Wester, ordförande, Gun-Britt Husberg, Carl-Johan Lindén, Anne Bergström, Susanne Lagus, projektledare, Tom Sandström, verksamhetsledare, Ant Simons, Webbhuset och Tove Ørsted, bildarkivarie.

Under år 2017 arbetade Digihem även med webbsidan "*Historisk hembygd 1917*", vilket innebär att föreningarna hade möjlighet att kostnadsfritt delta i en digital utställning med anledning av Finlands jubileumsår 2017. Under infotillfällena om den digitala utställningen har även frågor som berört katalogisering, digitalisering, hemsidor och Digiarkiv behandlats.

Digihem har också arbetat med att utveckla Digiarkiv i samarbete med pilotföreningar.

Under året arrangerades några informationsmöten för att informera om möjligheten att hitta personer som kunde fungera som s.k. digitala ombud, vilket innebär att resurspersoner frivilligt ställer upp för att hjälpa föreningarna med hemsidor och digitalisering. Möten för blivande digitala ombud har hållits på olika håll, bl.a. 24.4 i Vasa, 3.5 i Pargas och 10.5 i Esbo.

En kursdag för de personer som redan erbjudit sig att fungera som digitala ombud arrangerades den 11.11.2017 i Tammerfors. Syftet var att redogöra för hur man arbetar med digitalt kulturarvsmaterial. Förutom Susanne Lagus medverkade Kaj Kankaanpää som har lång erfarenhet av att fungera som digitalt ombud inom Pensionärsförbundet. Han berättade om sina erfarenheter och kom med goda råd till dem som skall fungera som digitala ombud.

Senaste år påbörjades ett samarbete med Svenska Österbottens ungdomsförbund kallat "*Städa i arkivet*" som fortsätter under våren 2018.

Under året startades också #minhemort.fi #myhometown.fi som är en fotoutställning i insta eller facebook.

Det egentliga Digihem-projektet avslutades 31.12.2017 enligt en tidigare uppgjord projektplan och fortsätter 2018 som en funktion inom ramen för Hembygdsförbundets ordinarie verksamhet med den tidigare projektledaren som rådgivare på deltid.

Mera detaljerad information om det arbete som gjorts inom projekt Digihem under år 2017 finns att läsa i ett flertal rapporter skrivna av Susanne Lagus.

## **Hembygden**

Tidningen Hembygden utkom under året med fem nummer. Tidningen bytte format och ändrades till A4-format och trycktes under året på tryckeriet Arkmedia där även ombrytningen gjordes. Alla fem nummer har innehållit 36 sidor. Tidningen har för närvarande en upplaga på ca 11 000 exemplar.

Hembygden har innehållit reportage, artiklar, fakta, information, personporträtt, notiser, bokrecensioner samt bok- och tidskriftspresentationer. Innehållet har i allmänhet varit illustrerat med färgbilder. I samtliga nummer ingick korsord konstruerade av Britt-Mari Andtfolk. Tidningen delades ut på bokmässan i Helsingfors samt på Österbottens stormässa i Korsholm.

Hembygden har kunnat utges tack vare stöd av Föreningen Konstsamfundet, läsarnas frivilliga bidrag och genom annonsintäkter. Annonsförsäljningen har skötts av Bo Gerkman/Tilinurkka. Tidningen sänds gratis till medlemsföreningarnas medlemshushåll.

## **Bokmässa i Korsholm och Helsingfors**

Förbundet deltog i Österbottens stormässa 22-23 april genom att hyra en monter för bokförsäljning. Likaså deltog FSH i Helsingfors bokmässa 27-30.10.2016. Under bägge bokmässorna deltog ett flertal hembygdsföreningar och då presenterades tidningar, tidskrifter, böcker och broschyrer med

hembygdsanknytning. Hembygdsföreningar fick lämna sina böcker till försäljning mot en provision på 10 %. Ett rekordstort antal titlar fanns till försäljning.

## **Kulturesor**

Förbundet har arrangerat resor till de baltiska länderna och i Norden sedan år 1999. Årets kulturreisa arrangerades till Dalarna 28.8 - 2.9.2017. Hangö Trafik - Friman Resor Ab fungerade som teknisk researrangör och Anneli Hofer var reseledare. Resan samlade 38 deltagare.

## **Webbhuset och föreningarnas hemsidor**

År 2006 ingicks ett avtal med Webbhuset (tidigare Kulturhuset Ab) enligt vilket de finlandssvenska hembygdsföreningarna som är medlemmar i Hembygdsförbundet kostnadsfritt får publicera sig på Internet på Webbhusets server.

Hembygdsförbundet erhåller för detta arrangemang stöd från Svenska kulturfonden.

Flera föreningar har under året utnyttjat denna möjlighet. Målsättningen är att inom loppet av några år få med samtliga hembygdsföreningar på Webbhusets server.

## **Medlemskap**

Hembygdsförbundet tillämpar två slag av medlemskategorier: ordinarie medlemskap och samverkande medlemskap. Dessutom bildar kommunerna en tredje grupp.

Medlemsavgiften för kommuner var 100 euro, för ordinarie medlemmar 85 euro och för samverkande medlemmar 40 euro. Ordinarie medlemmar har rösträtt vid förbundets möten, medan samverkande medlemmar inte har rösträtt men dock närvaro- och yttranderätt.

Bägge medlemskategorierna berättigar till s.k. gratis hemsida via Webbhuset och kommer även i åtnjutande av andra förmåner såsom Hembygden skickad till föreningens medlemshushåll samt få ta del av Digihems tjänster.

Under året antog FSH:s styrelse ett flertal nya medlemmar, främst samverkande medlemmar. För närvarande har förbundet 23 ordinarie medlemmar och 80 samverkande medlemmar. Därtill har förbundet fyra kommuner som medlemmar.

### **Följande organisationer är *ordinarie medlemmar* i Finlands svenska hembygdsförbund:**

Ebba Brahesamfundet, Jakobstad

Esbo hembygdsförening

Esse hembygdsällskap

Ingå musei- och hembygdsförening

Jeppo hembygdsförening

Karis hembygdsförening (ordinarie medlem 2016, tidigare samverkande)

Karlebynejdens hembygdsförening i Vasa

Korpo hembygdsförening

Kronoby hembygdsförening

Larsmo hembygdsförening

Lojosamfundet

Nagu hembygdsförening

Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa

Nylands svenska hembygds- och museiförbund

Närpes hembygdsförening

Raseborgs Gille (2016)

Sagalundgillet

Stundars, Korsholm

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Kultur Österbotten  
Svenska Österbottens hembygds- och museiförbund  
Turkuseura-Åbosamfundet  
Vörå museiförening  
Öja hembygdsförening

### **23 ordinarie medlemmar**

#### **Följande föreningar är anslutna som *samverkande medlemmar*:**

Bennäs byaråd  
Bergö fornminnesförening  
Bertby ungdoms- och hembygdsförening  
Björköby fornminnesförening  
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare (2016)  
Brobyggarna, Sjundeå  
Degerby byaråd  
Dragsfjärds hembygdsförening (2016)  
**Dånö hembygdsförening, Åland (2017)**  
**Ekenäs skärgårds hembygdsförening (2017)**  
Fagerbacka fäbodställe, Purmo  
Fiskars hembygdsförening (2016)  
Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening  
Föreningen Brage i Vasa  
Föreningen Korsnäs Mine Center  
Föreningen Nanoq, Jakobstad  
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  
Föreningen Vi Neristassbor, Karleby (2016)  
Gardberg Center, Raseborg  
Gerby-Vestervik hembygdsförening  
Hembygdens vänner i Sjundeå  
Hembygdsföreningen Framstegsvännerna i Lotlax  
Hembygdsföreningen Gamla Närpes (2016)  
Hembygdsföreningen Hangögillet i Helsingfors  
Hembygdsgruppen i Katternö (2016)  
Hopenback-Lekstrand fornminnesförening (2016)  
Houtskärs kulturgille  
**Högsåra byalag (2017)**  
Jakobstad-Pedersörenejdens hembygdsförening i Vasa (2016)  
Karleby hembygdsförening  
Karlebynejdens bygde- och släktforskare (2016)  
Kaskö musei- och hembygdsförening  
Kimitonejdens hembygdsförening i Helsingfors  
Korsnäs hembygdsförening  
**Kortjärvi byagårdsförening (2017)**  
Koskö hembygdsförening (2016)  
Kovjoki hembygds- och museiförening (2016)  
Kristinasällskapet  
Kvevlax hembygdsförening (2016)  
Kyrklätts hembygdsförening  
Kårböle Gille  
Kökars hembygdsförening, Åland (2016)  
Lappträsk hembygdsförening  
Liljendal hembygdsförening  
Malax museiförening



Maxmo hembygdsförening (2016)  
Munsala hembygdsförening  
Nagu- och Korponejdens hembygdsförening i Helsingfors  
Nedervetil hembygdsförening  
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare

**Nötö hembygdsförening (2017)**

**Oravais hembygdsförening (2017)**

Pargas hembygdsförening  
Pargas släktforskare  
Pedersörenejdens hembygdssällskap (2016)  
Pellinge hembygdsförening (2016)  
Petalax hembygdsförening  
Pojo hembygdsförening  
Pörtom hembygdsförening  
Raseborgs släkt- och bygdeforskare  
Replot museiförening (2016)  
Replot skärgårds hembygdsförening  
Sibbo hembygdsförening  
Sjundby traditionsförening  
Snappertuna fornminnesförening  
Sundom bygdeförening, Vasa  
Svensk förening i Åggelby  
Söderfjärdens hembygdsförening  
Terjärv hembygdsförening  
Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening

**Vandasällskapet (2017)**

Valsbergs hembygdsförening (2016)  
Vasanejdens släkt- och bygdeforskare  
Västerhankmo hembygdsförening (2016)  
Yttermarkgillet (2016)  
Ålandsforskarna (2016)  
Ålands vänner i Helsingfors (2016)  
Österbottniska fornforskningssällskapet (2016)  
Österö-Västerö byaförening, Vörå (2016)  
Övermark hembygdsförening  
Överpurmo hembygdsförening

**80 samverkande medlemmar**

***Kommunmedlemmar:***

Karleby  
Nykarleby  
Närpes  
Raseborg

**4 kommuner**

Hembygdsföreningen Sydbottningar i Vasa, som varit ordinarie medlem och Kristinestadsnejdens hembygdsförening i Helsingfors, samverkande medlem, har upphört.

Totalt 107 medlemsorganisationer.

***FSH:s medlemskap***

Finlands svenska hembygdsförbund är medlem i Nordiska hembygdsförbundet, Föreningen Pohjola-Norden, Svenska studieförbundet samt ständig medlem i Svenska Folkskolans vänner.

## **Hedersordförande och hedersmedlemmar**

Brage Råfsbäck är förbundets hedersordförande.

Förbundet har tre hedersmedlemmar: Margareta Segersven, Sjundeå, Erik Hannula, Larsmo och Li Näse, Kimitoön.

## **Kontaktverksamhet**

Finlands svenska hembygdsförbund har under året upprätthållit kontakter med sina medlemsorganisationer och de lokala hembygdsföreningarna. Föreningarna har fått information om verksamheten genom tidningen Hembygden, ett flertal cirkulär, annonser och notiser i dagspressen samt e-postmeddelanden.

Förbundet har upprätthållit kontakt med Suomen Kotiseutuliitto (finska hembygdsförbundet), Sveriges hembygdsförbund, Nordiska hembygdsförbundet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Sfv-bildning (tidigare Svenska studieförbundet), Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/KulturÖsterbotten.

Som ordförande för Nordiska hembygdsförbundet (NHF) verkar Kaj Irljala, Kristinestad. Peter Sjöstrand är medlem av NHF:s styrelse och Tom Sandström är sekreterare utanför styrelsen. Sveriges hembygdsförbund och Suomen kotiseutuliitto är inte längre medlemmar i NHF.

## **Förbundets förtjänstecken**

### **Hembygdsmedaljen**

Hembygdsmedaljen i silver är förbundets högsta utmärkelse och utdelas sparsamt och endast till personer som t.ex. fungerat många år som ordförande för en hembygdsförening eller i övrigt gjort en synnerligen betydande insats för det finlandssvenska hembygdsarbetet. Med medaljen följer ett diplom. FSH:s styrelse beslutar om utdelning av medaljen. På medaljen finns förbundets logo, ankarjärnet, och devisen "Förankrad i Hembygden". Till medaljen hör ett band i blått och vitt. Medaljen har designats av heraldiker Anders Segersven i Sjundeå och kostar 100 euro/st.

### **Förtjänstplaketten**

Förtjänstplaketten kan på basis av ansökan beviljas personer som på ett mycket aktivt sätt arbetat för den finlandssvenska hembygdsvärelsen. Även förtjänstplaketten beviljas av FSH:s styrelse. Priset är 75 euro/st.

### **Förtjänsttecknet**

Förbundets förtjänstecken i silver instiftades år 2005. Tecknet kan beviljas av ordföranden eller verksamhetsledaren under hela året. Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som har utfört en aktiv insats inom det finlandssvenska hembygdsarbetet. Priset för ett förtjänstecken är 25 euro.

## **Följande personer har erhållit utmärkelser 2017:**

### ***Hembygdsmedaljen i silver:***

Helena Moberg, Dragsfjärds hembygdsförening

Siri Hagback, Malax museiförening

Bo Lönnqvist, FSH:s initiativ

Bernt Mårtensson, Houtskärs kulturgille

**Förtjänstplaketten:**

Inga Vienonen, Oravais hembygdsförening  
Solveig Kylander-Hautamäki, Lojosamfundet  
Bengt Backman, Houtskärs kulturgille

**Förtjänsttecken i silver:**

Gunvor Österholm, Pojo hembygdsförening  
Göran Dahl, Museet Bomärket, Geta  
Lasse Eriksson, Fartygsmuseet i Grundsunda, Vårdö  
Benita och Olle Strömberg, Ålands fotografiska museum, Geta  
Agneta och Carl-Eric Vaenerberg, Museet Wennströms lanthandel, Grundsunda, Vårdö  
Anna-Lisa Heimonen och Berit Sandberg, Karlebynejdens hembygdsförening i Vasa  
Max Heimo, Liljendals hembygdsförening  
Siv Fagerlund, Tor Bergman, Solveig Sjöberg-Pietarinen och Rosita Backman, Houtskärs kulturgille  
Bengt Nylund och Carl-Eric Wingren, Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa

**Ekonomiska understöd**

Förbundet erhöll under året bidrag och understöd från följande institutioner och stiftelser:

*För verksamheten:*

Statsunderstöd, Undervisnings- och kulturministeriet  
Svenska kulturfonden  
Stiftelsen Tre smeder i Helsingfors  
Svenska folkskolans vänner

*För projekt Digihem:*

Svenska kulturfonden  
Föreningen Konstsamfundet  
Arbetets vänner huvudföreningens kulturfond

*För Finlandssvenska museidagar på Åland*

Svenska kulturfonden  
Kulturdelegationen inom Ålands landskapsregering

*För tidningen Hembygden:*

Föreningen Konstsamfundet

*För samarbetsförhandlingar och uppvaktning (Sveriges hembygdsförbund):*

Kulturfonden för Sverige och Finland

Finlands svenska hembygdsförbund framför ett hjärtligt tack till alla bidragsgivare.

**Kansli och personal**

Förbundets kansli finns i Svenska folkskolans vänner lokaliteter i Helsingfors vid Annegatan 12.

Tom Sandström har fungerat som verksamhetsledare och chefredaktör för tidningen Hembygden.  
Susanne Lagus har fungerat som projektledare för projekt Digihem med Vasa stad som placeringsort.